

Samuel Norris

De Amerikaan Samuel Norris (1827-1902) is een van de meest kleurrijke figuren uit de wapengeschiedenis. Hij was geen uitvinder of ontwerper, en heel even fabrikant, maar vooral een handelaar. Iemand met een goede neus voor zaken, uitstekende sociale vaardigheden, geweldige contacten, en een enorm doorzettingsvermogen. Een man die bemiddelde tussen fabrikanten en potentiële opdrachtgevers, daarvoor de wereld rondreisde en er (soms) heel veel geld mee verdiende.

Van mensen als Norris hoor je normaal niet veel. Ze doen hun werk het liefst buiten de schijnwerpers. Dat maakt het boek 'Der Waffenhändler Samuel Norris' extra interessant. De auteur, Wolfgang Seel, kennen we onder meer van zijn boeken over de firma Mauser (uit 1986) en het G11 geweer (uit 1993), en talrijke artikelen voor het Deutsches Waffnen-Journal. Seel werd geboren in 1947. Na zijn pensioen wilde hij blijkbaar nog wat om handen hebben, en zo verdiepte hij zich in de persoon van Norris. Het boek is het resultaat van bijna tien jaar onderzoek, en dat is te merken: Seel heeft een bewonderenswaardige hoeveelheid informatie over het beroepsleven van Samuel Norris bij elkaar gebracht, die helder en lezenswaardig opgeschreven, en voorbeeldig geannoteerd. Je weet precies waar hij zijn informatie vandaan heeft gehaald.

Het boek is geen biografie – de eerste 30 jaar van Norris' leven blijven grotendeels onbelicht. Het verhaal concentreert zich op zijn beroepsleven. Norris begon zijn carrière als wapenhandelaar tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Na het einde van die oorlog werd hij vertegenwoordiger van Remington. Daarvoor reisde hij heel Europa af, en onderhandelde hij met ministers en vorstenhuisen – soms met succes, soms ook niet.

Tijdens een bezoek aan Oostenrijk zag Norris een geweer dat was gemaakt door twee Duitse broers, Paul en Wilhelm Mauser. Hij herkende de kwaliteit van het ontwerp, zocht de broers op en sloot een overeenkomst voor de rechten van het wapen. Hoewel de samenwerking moeizaam verliep, geldt Norris als de ontdekker van de gebroeders Mauser. Dankzij hem wisten ze zich in elk geval zelfstandig te maken.

Dat alles speelt zich af tegen de achtergrond van de tweede helft van de 19de eeuw, de tijd waarin alle Europese legers koortsachtig op zoek waren naar nieuwe, en betere geweren. Er waren kapitalen te verdienen, maar er was ook een enorme concurrentie. Bovendien hadden veel landen de voorkeur voor een wapen van eigen bodem. Seel beschrijft die periode op boeiende wijze, met Samuel Norris als centrale figuur. Een fascinerend stuk wapengeschiedenis.



W. Seel, *Der Waffenhändler Samuel Norris. Remington Vertreter, Mauser-Entdecker, Hotchkiss- und Gatling Konkurrent. Eine biographische Dokumentation.* RWM Verlag, Eltville, 2019. 268 pagina's, 167 afbeeldingen, gebonden. ISBN 978-3-944988-11-5. Prijs € 64,80.

Nie Tylko Vis

Niet alleen Vis' is de intrigerende titel van een nieuwe publicatie van Leszek Erenfeicht en Zbigniew Gwózdź. De ondertitel van het boek maakt veel duidelijk: 'Polskie Pistolety i Revolvery', oftewel Poolse pistolen en revolvers. Ja, dan denk je natuurlijk in eerste instantie aan het Vis wz. 35 pistool en dat is met 100 pagina's direct het langste hoofdstuk. Maar het boek heeft 682 pagina's en er staat dus meer in – niet alleen Vis.

Het boek beschrijft de geschiedenis en modellen van de Poolse en in Polen gebruikte vuistvuurwapens tussen de herwonnen onafhankelijkheid in 1918 en nu. In die circa honderd jaar werd een boeiend assortiment aan wapens gebruikt door het leger, de poli-